

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

20212007

Theo lệnh phong tỏa toàn tiểu bang Nam Úc, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc tạm ngưng mọi Thánh Lễ và mọi sinh hoạt cho đến khi có thông báo mới. Vì thế cuối tuần này không có Thánh Lễ chiều Thứ Bảy và ngày Chúa Nhật cũng như các ngày Thứ Tư và Thứ Sáu.

Chúa Nhật XVI Thường Niên, Năm B

18/07/2021

BÀI ĐỌC I

Gr 23, 1-6

Ta sẽ quy tụ đoàn chiên của Ta còn sót lại. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng.

Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a.

Khôn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chần dốt phải thất lạc và tan tác - sấm ngôn của Đức Chúa - Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau để lên án các mục tử, những người chần dốt dân Ta: chính các người đã làm cho đoàn chiên của Ta phải tan tác; các người đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Nay Ta sẽ để ý đến các hành vi gian ác của các người mà trừng phạt các người - sấm ngôn của Đức Chúa. Chính Ta sẽ quy tụ đoàn chiên Ta còn sót lại từ khắp mọi miền Ta đã xua chúng đến. Ta sẽ đưa chúng về đồng cỏ của chúng; chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng; họ sẽ chần dốt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của Đức Chúa.

Này, sẽ tới những ngày - sấm ngôn của Đức Chúa - Ta sẽ làm nảy sinh cho nhà Đa-vít một chồi non chính trực. Vị vua lên ngôi trị vì sẽ là người khôn ngoan tài giỏi trong xứ sở, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh. Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Ít-ra-en được sống yên hàn. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là: “Đức Chúa, sự công chính của chúng ta.”

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA:

Tv 22,1-3a.3b-4.5.6

Người đọc: Chúa là mục tử chần dốt tôi,/ tôi chẳng thiếu thốn gì./

Chung: Chúa là mục tử chần dốt tôi,/ tôi chẳng thiếu thốn gì./

Người đọc: Chúa là mục tử chần dốt tôi,/ tôi chẳng thiếu thốn gì./ Trong đồng cỏ xanh tươi,/ Người cho tôi nằm nghỉ./ Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi./

Chung: *Chúa là mục tử chăn dắt tôi,/ tôi chẳng thiếu thốn gì./*

Người đọc: Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người./ Lay Chúa,/ đầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn,/ vì có Chúa ở cùng./ Côn trượng Ngài bảo vệ,/ con vững dạ an tâm./

Chung: *Chúa là mục tử chăn dắt tôi,/ tôi chẳng thiếu thốn gì./*

Người đọc: Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù./ Đầu con,/ Chúa xúc đượm dầu thơm,/ ly rượu con đầy tràn chan chứa./

Chung: *Chúa là mục tử chăn dắt tôi,/ tôi chẳng thiếu thốn gì./*

Người đọc: Lòng nhân hậu và tình thương Chúa áp ủ tôi suốt cả cuộc đời,/ và tôi được ở đền Người những ngày tháng,/ những năm dài triền miên./

Chung: *Chúa là mục tử chăn dắt tôi,/ tôi chẳng thiếu thốn gì./*

BÀI ĐỌC II

Ep 2, 13-18

Chính Đức Giê-su là sự bình an của chúng ta. Người đã liên kết dân Do-thái và dân ngoại thành một.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

Thưa anh em, trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay, trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần.

Thật vậy, chính Người là bình an của chúng ta: Người đã liên kết đôi bên, dân Do-thái và dân ngoại, thành một; Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét; Người đã huỷ bỏ Luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hòa bình, Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân Người. Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét. Người đã đến loan Tin Mừng bình an: bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên, chúng ta được liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha.

Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG

Ga 10,27

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a./ Chúa nói:/ Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi;/ tôi biết chúng, và chúng theo tôi./ **Ha-lê-lui-a./**

TIN MỪNG

Mc 6, 30-34

Họ như bầy chiên không người chăn dắt.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp

các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Anh chị em thân mến,

Con người có hồn có xác, nên việc xây dựng đời sống tâm linh là điều quan trọng để đem lại ý nghĩa và hạnh phúc cho cuộc sống. Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ về việc nghỉ ngơi và bồi dưỡng tâm linh.

Trong Tin Mừng thánh Máccô 6:30-34, khi các môn đệ trở về sau cuộc rao giảng và chữa bệnh, các ông kể cho Chúa Giêsu về những gì các ông đã giảng và đã làm. Nhưng Chúa Giêsu chẳng bày tỏ một lời khen ngợi nào. Ngài chỉ bảo các ông lánh riêng ra một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi.

Thái độ của Chúa hàm chứa nhiều ý nghĩa. Các môn đệ đang phấn khởi bàn tán về sự thành công của sứ vụ rao giảng. Trong sự thành công đó, các ông dễ bị cám dỗ tưởng rằng mình làm được việc là do tự sức riêng của mình. Như thế, các ông quên mất rằng các ông phải dựa vào ơn Chúa và sự nâng đỡ của người khác thì mới có thể chu toàn trách nhiệm. Các ông cần nghỉ ngơi để bổ sức về thể xác và nhìn lại cuộc sống cũng như việc làm của mình. Khi nhìn lại như thế, các ông mới có thể biết vị trí của mình trước mặt Chúa và trước mặt người đời.

Thời gian nghỉ ngơi cũng là dịp để Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đệ. Có như thế, các ông mới thấm nhuần giáo huấn của Ngài và sống theo đường lối của Ngài.

Khi Chúa Giêsu và các môn đệ rời thuyền lên bờ để nghỉ ngơi, thì Ngài thấy một đám đông đã chờ sẵn. Ngài chạnh lòng thương họ vì họ như đàn chiên không có mục tử chăn dắt. Ngài giảng dạy cho dân chúng để đáp ứng nhu cầu của họ.

Tuy Chúa Giêsu có lòng thương đến dân chúng và chăm sóc họ, nhưng việc Ngài nhắc nhở các môn đệ tìm chỗ thanh vắng để nghỉ ngơi vẫn là điều quan trọng. Chính Chúa Giêsu đã dành ra thời giờ riêng tư để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Trong thời gian cầu nguyện, Ngài đối diện với chính mình và liên kết sâu xa với Thiên Chúa Cha, mục đích là để có sức mạnh nội tâm và đường hướng rõ rệt cho việc thực hiện thánh ý Thiên Chúa.

Lời kêu gọi của Chúa Giêsu về việc nghỉ ngơi cũng gửi đến chúng ta. Việc nghỉ ngơi quan trọng về cả thể xác lẫn tinh thần. Nghỉ ngơi thể xác để lấy lại sức. Nghỉ ngơi tinh thần để nhìn lại cuộc sống và định hướng cho hành động của mình. Một triết gia có nói: “Một đời sống không suy nghĩ là một đời sống không đáng sống”. Nếu không dành thời giờ để suy nghĩ về cuộc sống, chúng ta sẽ hành động một cách máy móc hay làm việc cật lực như một người nô lệ.

Máy móc là vật vô hồn. Nếu chúng ta làm việc như máy móc, thì chúng ta làm việc mà không có hồn, chỉ làm theo thói quen mà thôi. Như thế, chúng ta hạ thấp phẩm giá của mình xuống hàng sự vật vô hồn. Nô lệ là người không có tự do. Nếu chúng ta làm việc như một người nô lệ, thì chúng ta cũng không có tự do. Chúng ta chỉ hành động theo sự thúc đẩy của bản năng hay những thế lực bên ngoài lôi kéo mà thôi. Ngược lại, là con cái của Chúa nên chúng ta phải hành động có hồn, phải hành động với tự do. Điều này đòi hỏi chúng ta phải dành thời giờ để xây dựng đời sống tâm linh.

Khi nhìn lại cuộc sống, chúng ta thấy con người hay có khuynh hướng thổi phồng sự thành công của mình. Khi làm được điều gì thành công, chúng ta dễ có ảo tưởng rằng mình biết hết mọi chuyện và có thể làm hết mọi sự. Chúng ta cũng bị ảo tưởng là sự thành công chỉ do tài năng riêng tư của mình mà thôi. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thời giờ để suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy, chúng ta không biết hết mọi sự và không làm hết mọi sự. Chúng ta chỉ biết một phần nào và chúng ta chỉ làm được một phạm vi trong sự chuyên môn của mình mà thôi.

Thêm vào đó, sự thành công của chúng ta không bao giờ hoàn toàn do sức riêng. Bất cứ sự thành công nào của chúng ta cũng đều dựa trên ba nguồn: ơn Chúa, sự hỗ trợ của tha nhân và khả năng riêng của chúng ta. Bởi đó, qua việc suy nghĩ để nhìn lại con người của mình, chúng ta sẽ học được bài học khiêm nhường. Chúng ta sẽ khôn ngoan và trưởng thành hơn trong đời sống.

Trong giáo lý của Giáo Hội, chúng ta buộc phải giữ ngày Chúa Nhật. Luật buộc ngày Chúa Nhật xem ra nặng nề. Thực ra luật nào cũng xem ra nặng nề cả. Nhưng luật lệ chân chính bao giờ cũng diễn tả những giá trị quan trọng cho đời sống con người. Luật buộc ngày Chúa Nhật đòi hỏi người Công Giáo phải tham dự Thánh Lễ. Qua việc này, chúng ta mới có thể duy trì và phát triển mối liên hệ sâu xa với Chúa và Giáo Hội. Đức tin của chúng ta cũng mới được tăng cường. Nhưng tham dự Thánh Lễ chưa đủ, người Công Giáo còn phải nghỉ ngơi ngày Chúa Nhật để có thời giờ học hỏi về đức tin, cầu nguyện và liên hệ với người khác, đặc biệt là gia đình.

Chúng ta cần phải có thời giờ nghỉ ngơi cho riêng mình thì chúng ta mới khỏe mạnh về thể xác và tinh thần để giao tiếp cách hài hòa với người thân và với xã hội chung quanh. Thời gian nghỉ ngơi cũng cần thiết để vợ chồng chia sẻ đời sống và hiểu biết nhau hơn. Nếu không, thì dù sống chung cùng một nhà, hai vợ chồng vẫn chỉ khách lạ đi bên lề cuộc đời của nhau mà thôi. Thời gian nghỉ ngơi cũng cần thiết để cha mẹ gần gũi con cái. Như thế, cha mẹ mới hiểu biết con cái và dạy dỗ chúng cách có hiệu quả hơn.

Lời Chúa dạy giúp chúng ta tìm được sự thăng bằng cho cuộc sống. Nếu chúng ta thực hiện Lời Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ làm cho đời sống của mình và gia đình mình được vững vàng. Đồng thời chúng ta cũng đóng góp vào sự ổn định của xã hội. Khi chúng ta tìm thời giờ nghỉ ngơi và cầu nguyện, chúng ta đến với Chúa để Chúa bổ sức cho mình, bởi vì chính Chúa đã kêu gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11:28).

(Trích bài suy niệm “Bồi Dưỡng Tâm Linh” của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 19/07/2015)

LỘC THÁNH CỘNG ĐỒNG 2021

Phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao (Mt 5:12). *Your reward is great in heaven (Mt 5:12).*

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Cho Năm 2021

THÁNG BẢY

Ý cầu nguyện: ***Cầu cho tình bằng hữu xã hội:*** Trong các cuộc xung đột về xã hội, kinh tế và chính trị, xin cho chúng ta trở nên những người can đảm kiến tạo sự đối thoại và tình bằng hữu trong xã hội.

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần

Thứ Hai: 19/07/2021. *Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.*

Thứ Ba: 20/07/2021. *Thánh Apollinaris, giám mục, tử đạo.*
Xh 14,21 – 15,1; Mt 12,46-50.

Thứ Tư: 21/07/2021. *Thánh Lawrence of Brindisi, linh mục, tiến sĩ.*
Xh 16,1-5, 9-15; Mt 13,1-9.

Thứ Năm: 22/07/2021. *Thánh Mary Magdalene.*
Dc 3,1-4, (hay 2 Cr 5,14-17); Ga 20,1-2, 11-18

Thứ Sáu: 23/07/2021. *Thánh Bridget, nữ tu. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.*

Thứ Bảy: 24/07/2021. *Thánh Sharbel Makhluf, linh mục. Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.*

NHÂN VIÊN CHO RƯỚC LỄ

Thứ Bảy 17/07/2021

Thánh Lễ 6g00 chiều:

* Đức Ông, Ông Chánh, Chị Linh, Chị Thủy.

Chúa Nhật 18/07/2021

Thánh Lễ 9g00 sáng:

* **Nhóm 2:** Đức Ông, Bà Cẩm, Bà Nga, Chị Vân.

Thánh Lễ 11g30 trưa:

* **Nhóm 2:** Đức Ông, Bà Hương, Ông Lợi, Bà Tươi.

Thứ Bảy 24/07/2021

Thánh Lễ 6g00 chiều:

* Đức Ông, Ông Chánh, Chị Linh, Chị Thủy.

Chúa Nhật 25/07/2021

Thánh Lễ 9g00 sáng:

* **Nhóm 1:** Đức Ông, Bà Cẩm, Ông Chánh, Bà Dung.

Thánh Lễ 11g30 trưa:

* **Nhóm 1:** Đức Ông, Bà Hương, Chị Kim, Chị Lan.

NHÂN VIÊN KIỂM DANH

Thứ Bảy 17/07/2021

Thánh Lễ 6g00 tối:

**Nhóm 2: Chị Thúy, Chị Dung và Bà Nga*

Chúa Nhật 18/07/2021

Thánh Lễ 9g00 sáng:

**Nhóm 2: Bà Hiền, Bà Vân và Bà Lan*

Thánh Lễ 11g30 trưa:

**Nhóm 2: Chị Kha và Chị Uyên*

Thánh Lễ 5g00 chiều:

**Nhóm 2: Chị Phương*

Thứ Bảy 24/07/2021

**Nhóm 1: Chị Yến-Như, Chị Yến-Nhi và Ông Dũng*

Chúa Nhật 25/07/2021

Thánh Lễ 9g00 sáng:

**Nhóm 1: Ông Linh, Bà Hồng và Chị Hà*

Thánh Lễ 11g30 trưa:

**Nhóm 1: Ông Vân và Bà Thơm*

Thánh Lễ 5g00 chiều:

**Nhóm 1: Chị Thanh*

NHÂN VIÊN SÁT TRÙNG

Thánh Lễ 6g00 chiều Thứ Tư:

**Ông Bà Xoan Hường và Ông Bà Vân Tươi*

Thánh Lễ 6g00 chiều Thứ Sáu:

**Ông Bà Lợi Hường và Bà Nga*

Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy

**Ông Hùng, Bà Hà, Ông Trương và Bà Thúy.*

Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật

**Anh Hoàng Long và Anh Hoàng Phúc*

Thánh Lễ 11g30 trưa Chúa Nhật:

**Bà Hường (Lợi), Bà Tươi và chị Lan*

Thánh Lễ 5g00 chiều Chúa Nhật:

**Ông Xoan, Bà Hường (Xoan), Bà Mai, anh Tuấn và Bà Vân*

NHÂN VIÊN XẾP CHỖ NGỒI

Thứ Bảy 17/07/2021

Thánh Lễ 6g00 tối:

**Nhóm 2: Ông Quý và Bà Chuyên*

Chúa Nhật 18/07/2021

Thánh Lễ 9g00 sáng:

**Nhóm 2: Ông Tài và Bà Ánh*

Thánh Lễ 11g30 trưa:

**Nhóm 2: Chị Phương và Chị Trinh*

Thánh Lễ 5g00 chiều:

**Nhóm 1: Ông Xoan*

Thứ Bảy 24/07/2021

**Nhóm 1: Ông Hùng, Bà Hà, Ông Trương và Bà Thúy*

Chúa Nhật 25/07/2021

Thánh Lễ 9g00 sáng:

**Nhóm 1: Ông Thân và Bà Lan*

Thánh Lễ 11g30 trưa:

**Nhóm 1: Ông Chinh và Bà Diệp*

Thánh Lễ 5g00 chiều:

**Nhóm 1: Ông Xoan*

Phục Vụ Gian Hàng Rau

Nhóm II: *Chúa Nhật 18/07/2021*

Nhóm III: *Chúa Nhật 25/07/2021*

AN TOÀN TRẺ EM

Trong các sinh hoạt của Cộng Đồng, quý vị phụ huynh phải chịu trách nhiệm về an toàn của con em mình. Do đó quý vị cần lưu ý như sau:

- 1. Trông coi con em mình khi các em chơi ở khu vực cánh buồm hay ở chỗ xích đu.*
- 2. Không để con em chạy chơi trên các đường xe chạy.*
- 3. Nhắc nhở con em không đi xa khỏi khu vực Nhà Thờ hay Hội Trường Sinh Hoạt và không đi một mình.*
- 4. Khi con em mình đi nhà vệ sinh, phụ huynh cần dẫn các em đi.*
- 5. Trong các buổi tôn vương, đọc kinh và tụ họp tại tư gia, quý vị phụ huynh chịu trách nhiệm về an toàn của con em mình.*

Tóm lại, quý vị phụ huynh chịu trách nhiệm trực tiếp về sự an toàn của con em mình.

Vai trò của Cộng Đồng là hỗ trợ, tạo điều kiện và nhắc nhở để phụ huynh chịu toàn trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ trẻ em. Xin quý vị phụ huynh lưu ý và hợp tác để bảo đảm an toàn cho chính con em của quý vị.

Nếu có vấn đề quan ngại liên quan đến an toàn trẻ em, quý vị có thể báo cáo trực tiếp qua đường dây nóng (hot line), số điện thoại: 131478, hay liên lạc với Đơn Vị An Toàn Trẻ Em của TGP Adelaide qua số điện thoại: 82108159.

HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Kính mời các thành viên của HĐMV đến tham dự buổi họp thường kỳ được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 25/07/2021 từ 2g30 trưa đến 4g30 chiều tại phòng họp số 1 trên lầu Hội Trường Thánh Giuse. Xin quý vị đến tham dự đúng giờ và đúng địa điểm. Những ai không thể tham dự buổi họp nêu trên, xin quý vị thông báo cho Ban Ngoại Vụ. Cũng nhắc nhở quý vị nào đã tham dự phiên họp HĐMV ngày 23/05/2021 nhớ đến lấy biên bản họp có để sẵn trong hộp thư của từng đơn vị để ở cuối Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân. Chân thành cảm ơn quý vị.

Phaolô Đinh Công Khiêm - Phó CT Ngoại Vụ

LỜI CẢM TẠ

Gia Đình chúng con xin chân thành cảm tạ và tri ân Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Cha Phanxicô Trịnh Văn Phát, hai Sơ Phụ Tá Mục Vụ, Ban Mục Vụ, Hội Đồng Mục Vụ, Họ Đạo Fatima, Phong Trào Cursillo, Ca Đoàn Việt Linh, các Hội Đoàn, thân hữu và thân bằng quyến thuộc, đã gọi điện thoại chia buồn, an ủi, xin Lễ và tham dự Thánh Lễ cùng đọc kinh cầu nguyện cho Linh Hồn Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Phán, là người thân của chúng con. Trong tình yêu thương của Thiên Chúa quý vị đã an ủi gia đình chúng con rất nhiều.

Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn hồng ân xuống trên Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Cha Phanxicô Trịnh Văn Phát, hai Sơ và toàn thể quý vị. Trong khi tang gia bối rối, có những thiếu sót, xin niệm tình tha thứ.

Gia đình chúng con đồng cảm tạ.

Bà quả phụ Nguyễn Thị Phi và gia đình

NGÀY ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI

Anh chị em thân mến,

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật 31/01/2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố thiết lập Ngày Ông Bà Và Người Cao Tuổi. Ngày này sẽ được cử hành hằng năm vào Chúa Nhật tuần thứ tư của tháng Bảy, gần với lễ kính hai thánh Gioakim và Anna, song thân của Đức Mẹ Maria. Chủ đề năm nay của Ngày Ông Bà và Người Cao Tuổi là “Ta luôn ở cùng các con”

Theo chỉ thị của Tòa Thánh và của Đức Tổng Giám Mục Patrick O’Regan, chúng ta sẽ mừng Ngày Ông Bà và Người Cao Tuổi vào Chúa Nhật tuần tới 25/07/2021. Một Thánh Lễ Chúa Nhật của ngày 25/07/2021 phải được dành riêng để cầu nguyện cho Ông Bà và Người Cao Tuổi. Vậy, chúng ta sẽ dành Thánh Lễ 9g00 sáng để cầu nguyện theo ý chỉ này.

Xét tổng quát, chúng ta không chỉ nhớ đến Ông Bà và Người Cao Tuổi trong một Thánh Lễ mà thôi, nhưng cần nhớ đến họ cách đặc biệt trong cả ngày Chúa Nhật tuần tới. Đối với con cái cháu chắt trong các đại gia đình, đây cũng là dịp để bày tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà nội ngoại và cha mẹ già của mình.

Xin Chúa chúc lành và gìn giữ những các ông bà nội ngoại và những người cao tuổi trong tình yêu của Ngài. Xin cho họ cảm nghiệm được rằng Chúa ở với họ luôn mãi trong suốt cuộc đời.

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm Quản Nhiệm CĐCGVNNU

ĐỨC THÁNH CHA NÓI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI: CHÚA SAI THIÊN THẦN ĐẾN AN ỦI SỰ CÔ ĐƠN CỦA CHÚNG TA

Vatican News Tiếng Việt

[Vatican News \(22.6.2021\)](#) – Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Phanxicô bảo đảm với những người cao tuổi rằng Thiên Chúa luôn ở bên họ. Ngài cũng nhắc nhở họ về ơn gọi của họ trong việc gìn giữ cội nguồn và truyền lại đức tin cho lớp trẻ.

* * *

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ nhất "Ta luôn ở cùng con"

Các ông bà nội ngoại và các bạn cao niên thân mến,

“Ta luôn ở cùng con” (Mt 28,20): đây là lời Chúa đã hứa với các môn đệ trước khi về trời. Đây là những lời hôm nay Chúa lặp lại với anh chị em, thưa quý ông bà nội ngoại và những người bạn cao niên. “Tôi luôn ở bên anh chị em”, cũng là những lời mà với tư cách là Giám mục của Roma và một người lớn tuổi như anh chị em, tôi muốn nói với anh chị em trong Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ nhất. Toàn thể Giáo hội gần gũi với anh chị em - với chúng ta - và quan tâm đến anh chị em, yêu thương anh chị em và không muốn để anh chị em đơn độc!

An ủi giữa đại dịch

Tôi biết rõ rằng Sứ điệp này đến với anh chị em vào một thời điểm khó khăn: đại dịch ập xuống trên chúng ta như một cơn bão dữ dội và bất ngờ; đó là thời gian thử thách cho tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là đối với những người cao tuổi chúng ta. Nhiều người trong chúng ta bị bệnh, những người khác chết hoặc chứng kiến cái chết của vợ

/ chồng hoặc những người thân yêu, trong khi những người khác thấy mình bị cô lập và cô đơn trong thời gian dài.

Chúa nhận biết tất cả những gì chúng ta đã trải qua trong thời gian này. Người gần gũi với những người cảm thấy bị cô lập và cô đơn, những cảm giác càng trở nên đau xót hơn trong đại dịch. Có một truyền thống kể rằng, thánh Gioakim, ông ngoại của Chúa Giêsu, cảm thấy bị những người xung quanh xa lánh vì không có con; cuộc sống của ngài, cũng như của thánh Anna vợ ngài, bị coi là vô ích. Vì vậy, Chúa đã gửi một thiên thần đến để an ủi ngài. Trong khi ngài buồn bã trầm ngâm bên ngoài cổng thành, một sứ giả của Chúa xuất hiện với ngài và nói: “Gioakim, Gioakim! Chúa đã nghe lời cầu nguyện van nài của ông”^[1]. Trong một trong những bức bích họa nổi tiếng của mình^[2], họa sĩ Giotto dường như đặt bối cảnh vào ban đêm, một trong nhiều đêm không ngủ, chất đầy những ký ức, lo lắng và mong ước, mà nhiều người trong chúng ta đã trở nên quen thuộc.

Chúa sai thiên thần, gửi sứ giả qua lời của Người

Ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất, như trong những tháng đại dịch này, Chúa vẫn tiếp tục gửi các thiên thần đến để xoa dịu nỗi cô đơn của chúng ta và nhắc nhở chúng ta: “Ta luôn ở bên các con”. Người nói điều này với anh chị em, và Người nói điều đó với tôi. Đó là ý nghĩa của Ngày này, Ngày mà tôi muốn cử hành lần đầu tiên trong năm đặc biệt này, khi thời gian dài bị cô lập kết thúc và cuộc sống xã hội từ từ trở lại. Cầu mong cho mọi người ông, người bà, mỗi người lớn tuổi, đặc biệt là những người cô đơn nhất trong chúng ta, được *một thiên thần* viếng thăm!

Đôi khi những thiên thần đó mang khuôn mặt của các cháu của chúng ta, đôi khi có khuôn mặt của các thành viên trong gia đình, những người bạn lâu năm hoặc những người mà chúng ta đã biết trong những khoảng thời gian thử thách này, khi chúng ta hiểu được những cái ôm và những cuộc thăm hỏi thì quan trọng dường nào đối với mỗi người chúng ta. Tôi buồn biết bao khi ở một số nơi người ta vẫn không thể thực hiện những điều này!

Tuy nhiên, Chúa cũng gửi cho chúng ta những sứ giả qua lời của Người, những điều luôn ở trong tầm tay. Chúng ta hãy cố gắng đọc một trang Tin Mừng mỗi ngày, cầu nguyện với các Thánh vịnh, đọc các sách ngôn sứ! Chúng ta sẽ được an ủi bởi sự thành tín của Chúa. Kinh Thánh cũng sẽ giúp chúng ta hiểu những gì Chúa đang yêu cầu trong cuộc sống của chúng ta hôm nay. Vì vào mọi giờ trong ngày (x. Mt 20, 1-16) và trong mọi mùa của cuộc sống, Chúa vẫn tiếp tục sai thợ vào làm vườn nho của Người. Có thể nói, tôi đã được kêu gọi để trở thành Giám mục của Roma khi tôi đã đến tuổi nghỉ hưu và nghĩ rằng tôi sẽ không làm bất cứ điều gì mới. Chúa luôn - luôn luôn - ở gần chúng ta. Người ở gần chúng ta với những khả năng mới, ý tưởng mới, niềm an ủi mới, nhưng luôn ở gần chúng ta. Anh chị em biết rằng Chúa là vĩnh cửu; Chúa không bao giờ nghỉ hưu.

On gọi của người cao niên

Trong Tin Mừng thánh Mátthêu, Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (28, 19-20). Những lời này cũng được nói với chúng ta ngày hôm nay. Chúng giúp chúng ta hiểu rõ hơn rằng ơn gọi của chúng ta là gìn giữ cội nguồn của mình, truyền lại

đức tin cho lớp trẻ và chăm sóc những trẻ nhỏ. Hãy suy nghĩ về nó: ơn gọi của chúng ta ngày nay, ở tuổi của chúng ta là gì? Giữ gìn cội nguồn của chúng ta, trao truyền niềm tin cho lớp trẻ và chăm sóc những trẻ nhỏ. Đừng bao giờ quên điều này.

Việc anh chị em bao nhiêu tuổi, anh chị em còn đi làm hay không, anh chị em độc thân hay có gia đình, anh chị em đã trở thành bà hay ông khi còn trẻ hay lúc lớn tuổi hơn, anh chị em vẫn tự lập hay cần trợ giúp, những điều này không tạo nên sự khác biệt. Bởi vì công việc loan báo Tin Mừng và chuyên trao các truyền thống cho con cháu mình thì không có tuổi nghỉ hưu. Anh chị em chỉ cần lên kế hoạch và thực hiện một điều gì đó mới.

Vào thời điểm quan trọng này trong lịch sử, anh chị em có một ơn gọi được đổi mới. Anh chị em có thể tự hỏi: Làm sao điều này có thể thực hiện được? Sức lực của tôi đang cạn kiệt và tôi không nghĩ mình có thể làm được nhiều việc. Làm sao tôi có thể bắt đầu hành động khác đi khi thói quen đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi? Làm sao tôi có thể cống hiến hết mình cho những người nghèo khi tôi đã quá lo toan cho gia đình của mình? Làm sao tôi có thể mở rộng tầm nhìn của mình khi tôi thậm chí không thể rời khỏi nơi ở của mình? Chẳng phải sự cô độc của tôi đã đủ là một gánh nặng rồi sao? Có bao nhiêu người trong số anh chị em đang hỏi câu đó: không phải sự cô độc của tôi đã đủ là một gánh nặng rồi sao? Chính Chúa Giêsu đã nghe một câu hỏi tương tự từ ông Nicôđêmô: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được?” (Ga 3, 4). Chúa trả lời, điều đó có thể xảy ra, nếu chúng ta mở lòng đón nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng thổi đến nơi đâu Người muốn. Chúa Thánh Thần, với sự tự do của mình, Người đi đến bất cứ nơi đâu, và làm bất cứ điều gì Người muốn.

Thoát ra khỏi đại dịch

Như tôi đã lặp lại nhiều lần, chúng ta sẽ không thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện tại như chúng ta là trước đây, nhưng sẽ tốt hơn hoặc tệ hơn. Và “Nhờ trời,... ước gì đây không là một bi kịch khác của lịch sử mà lại một lần nữa chúng ta chẳng học được gì. Ước gì chúng ta luôn nhớ đến những người già đã chết vì thiếu máy trợ thở, ... Ước gì nỗi đớn đau dẫn vật lớn lao đó không trở nên vô ích, nhưng là bước tiến giúp chúng ta biết đổi mới cách sống. Ước gì chúng ta tái khám phá và vĩnh viễn nhận biết rằng chúng ta cần đến nhau, chúng ta mắc nợ lẫn nhau để nhờ đó, gia đình nhân loại được tái sinh” (*Fratelli Tutti*, 35). Không ai được cứu một mình. Tất cả chúng ta đều mắc nợ lẫn nhau. Tất cả chúng ta đều là anh chị em.

Theo quan điểm này, tôi muốn nói với anh chị em rằng anh chị em là người cần thiết để giúp xây dựng, trong tình huynh đệ và tình bạn xã hội, thế giới tương lai: thế giới mà chúng ta, cùng với con cháu của chúng ta, sẽ sống sau khi cơn bão đã lắng xuống. Tất cả chúng ta phải tham gia tích cực vào việc đổi mới và hỗ trợ các xã hội đang gặp khó khăn của chúng ta” (*ibid.*, 77). Trong số các trụ cột hỗ trợ dinh thự mới này, có ba trụ cột mà anh chị em, tốt hơn bất kỳ ai khác, có thể giúp thiết lập. Ba trụ cột đó là *ước mơ, ký ức và cầu nguyện*. Sự gần gũi của Chúa sẽ ban cho tất cả, ngay cả những người yếu đuối nhất trong chúng ta, sức mạnh cần thiết để bắt đầu một cuộc hành trình mới trên con đường của ước mơ, ký ức và cầu nguyện.

Ước mơ, ký ức và cầu nguyện

Ngôn sứ Giô-en đã từng loan báo lời hứa này: “Những người già của các ngươi sẽ được báo mộng, và những người trẻ của các ngươi sẽ thấy thị kiến” (3, 1). Tương lai của thế

giới phụ thuộc vào giao ước giữa trẻ và già. Ai có thể chấp cánh ước mơ của người già và biến chúng thành hiện thực, nếu không phải là người trẻ? Tuy nhiên, để điều này xảy ra, chúng ta cần phải tiếp tục ước mơ. Ước mơ của chúng ta về công lý, về hòa bình, về tình liên đới có thể giúp những người trẻ của chúng ta có những tầm nhìn mới; bằng cách này, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng tương lai. Anh chị em cần chứng tỏ rằng có thể vượt qua và đổi mới sau trải nghiệm gian khổ. Tôi chắc chắn rằng anh chị em đã hơn một lần trải nghiệm như thế: trong cuộc đời anh chị em, anh chị em đã phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào nhưng vẫn có thể vượt qua. Giờ đây hãy sử dụng những kinh nghiệm đó để học cách vượt qua.

Những giấc mơ vì thế mà đan xen với ký ức. Tôi nghĩ về ký ức đau thương của chiến tranh và tầm quan trọng của nó đối với việc giúp những người trẻ tuổi học được giá trị của hòa bình. Những người trong số anh chị em đã trải qua đau khổ của chiến tranh phải truyền lại thông điệp này. Giữ cho ký ức sống động là một sứ mệnh thực sự của mỗi người cao tuổi: giữ cho ký ức sống động và chia sẻ nó với những người khác. Edith Bruck, người đã sống sót sau cuộc diệt chủng Shoah kinh hoàng, đã nói rằng “ngay cả việc soi sáng cho một lương tâm cũng đáng với những nỗ lực và đau đớn để giữ cho ký ức về những gì đã qua tồn tại”. Bà nói tiếp: "Đối với tôi, ký ức là sống."^[3] Tôi cũng nghĩ đến ông bà của tôi, và về những người trong số anh chị em đã phải di cư và biết rằng thật khó khăn khi rời bỏ chính ngôi nhà của mình, như rất nhiều người vẫn tiếp tục làm ngày hôm nay, để tìm kiếm một tương lai. Một số người trong số những người đó thậm chí có thể bây giờ đang ở bên cạnh chúng ta, chăm sóc cho chúng ta. Ký ức này có thể giúp xây dựng một thế giới nhân văn và hiếu khách hơn. Tuy nhiên, nếu không có ký ức, chúng ta sẽ không bao giờ có thể xây dựng được; không có nền móng thì không bao giờ xây được một ngôi nhà. Không bao giờ. Và nền tảng của cuộc sống là ký ức.

Cuối cùng là cầu nguyện. Như vị tiền nhiệm của tôi, Đức Biển Đức XI, một người cao niên thánh thiện vẫn tiếp tục cầu nguyện và làm việc cho Giáo hội, đã từng nói: "Lời cầu nguyện của người cao tuổi có thể bảo vệ thế giới, có lẽ giúp ích cách hữu hiệu hơn là hoạt động tất bật của nhiều người"^[4]. Ngài đã nói những lời này vào năm 2012, gần cuối triều đại giáo hoàng của mình. Thật là hay. Lời cầu nguyện của anh chị em là một nguồn lực vô cùng quý giá: nó là hơi thở sâu mà Giáo hội và thế giới vô cùng cần thiết lúc này (x. Tông huấn *Evangelii Gaudium*, 262). Đặc biệt là trong thời điểm khó khăn này của nhân loại, khi chúng ta cùng ở trên cùng một con thuyền chèo qua biển cả bão tố của đại dịch, lời cầu bầu của anh chị em cho thế giới và cho Giáo hội vô cùng có giá trị: nó truyền cho mọi người sự tin tưởng thanh thản rằng chúng ta sẽ sớm đến bờ.

Quý ông bà nội ngoại và anh chị em cao niên thân mến, kết thúc Sứ điệp gửi đến anh chị em, tôi cũng muốn nhắc đến gương của Chân phước (sắp được phong thánh) Charles de Foucauld. Ngài sống như một ẩn sĩ ở Algeria và ở đó ngài đã làm chứng cho “mong muốn được cảm thấy mình là anh em đối với tất cả mọi người” (*Fratelli Tutti*, 287). Câu chuyện về cuộc đời của ngài cho thấy làm thế nào, ngay cả trong sự đơn độc của sa mạc của riêng một người, có thể cầu bầu cho những người nghèo trên toàn thế giới và thực sự trở thành một người anh chị em của thế giới.

Tôi cầu xin Chúa, cũng nhờ gương của ngài, giúp cho tất cả chúng ta có thể mở tấm lòng nhạy cảm trước những đau khổ của người nghèo và cầu khẩn cho những nhu cầu của họ. Chớ gì mỗi người chúng ta học cách lặp lại với tất cả mọi người, và đặc biệt

là với người trẻ, những lời an ủi mà chúng ta đã nghe nói với chúng ta hôm nay: “Tôi luôn ở bên bạn”! Hãy tiếp tục tiến bước! Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

Roma, đền thờ thánh Gioan Laterano, ngày 31/05/2021, Lễ Đức Mẹ đi viếng bà thánh Elizabeth

Nguồn: vaticannews.va/vi

[1] Câu chuyện được kể trong Ngụy thư "Sách Tin mừng thứ nhất của thánh Giacôbê".

[2] Hình ảnh này được chọn làm logo của Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao niên.

[3] Ký ức là cuộc sống, chữ viết là hơi thở. Báo Quan sát viên Roma, 26/01/2021.

[4] Thăm viếng Nhà Gia đình “Hoan hô Người già”, 02/11/2012.

<https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-cua-duc-thanh-cha-nhan-ngay-ong-ba-va-nguoi-cao-tuoi-lan-thu-nhat-42123>