

Chúa Nhật 28 Thường Niên, Năm B

BÀI ĐỌC I

Kn 7: 7-11

Tôi coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan.

Lời Chúa trong sách Khôn ngoan.

Tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết. Tôi kêu cầu, và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi. Đức Khôn Ngoan, tôi đã quý trọng còn hơn cả vương trượng, ngai vàng. Tôi không coi của cải chẳng là gì so với Đức Khôn Ngoan. Đối với tôi, trân châu bảo ngọc chẳng sánh được với Đức Khôn Ngoan, vì vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan, cũng chỉ là cát bụi, và bạc, so với Đức Khôn Ngoan, cũng kể như bùn đất. Tôi đã ham chuộng Đức Khôn Ngoan hơn sức khoẻ và sắc đẹp, đã quý Đức Khôn Ngoan hơn ánh sáng, vì vẻ rực rỡ của Đức Khôn Ngoan chẳng bao giờ tàn lụi. Nhưng cùng với Đức Khôn Ngoan, mọi sự tốt lành đã đến với tôi. Nhờ tay Đức Khôn Ngoan, của cải quá nhiều không đếm xuể.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA:

Tv 89,12-13.14-15.16-17

Người đọc: *Lạy Chúa,/ xin cho đoàn con được no say tình Chúa,/ để ngày ngày được hơn hờ vui ca./*

Chung: *Lạy Chúa,/ xin cho đoàn con được no say tình Chúa,/ để ngày ngày được hơn hờ vui ca.*

Người đọc: Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống,/ ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan./ Lạy Chúa, xin trở lại! Ngài đợi đến bao giờ?/ Xin chạnh lòng thương xót những tôi tớ Ngài đây./

Chung: *Lạy Chúa,/ xin cho đoàn con được no say tình Chúa,/ để ngày ngày được hơn hờ vui ca.*

Người đọc: Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa,/ để ngày ngày được hơn hờ vui ca./ Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ,/ bù lại những tháng năm/ Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu./

Chung: *Lạy Chúa,/ xin cho đoàn con được no say tình Chúa,/ để ngày ngày được hơn hờ vui ca.*

Người đọc: Ước gì chúng con là tôi tớ Chúa/ được thấy công trình Ngài thực hiện,/ và con cháu chúng con được thấy vinh hiển Ngài./ Xin cho chúng con được vui hưởng/ lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con./ Việc tay chúng con làm, xin Ngài củng cố,/ xin củng cố việc tay chúng con làm./

Chung: *Lạy Chúa,/ xin cho đoàn con được no say tình Chúa,/ để ngày ngày được hơn hờ vui ca.*

BÀI ĐỌC II

Dt 4: 12-13

Lời Thiên Chúa phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.

Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do-Thái.

Thưa anh em, Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lễ.

Đó là Lời Chúa.

TUNG HỒ TIN MỪNG

Mt 5,3

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. **Ha-lê-lui-a.**

TIN MỪNG

Mc 10: 17-30

Hãy đi bán những gì anh có, rồi đến theo tôi.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Khi ấy, Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! " Nghe Người nói thế, các môn đệ sửng sò. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."

Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!" Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Anh chị em thân mến,

Trong Tin Mừng Mc 17-30, Chúa Giêsu cảnh giác các môn đệ về sự quyến rũ của tiền bạc vật chất. Bởi vì tiền bạc vật chất có thể biến con người thành nô lệ. Từ đó, con người không còn tự do để có thể dấn thân cho những lý tưởng cao thượng...

Ở đây, Chúa Giêsu không chê ghét tiền bạc của cải. Nhưng Ngài cho thấy tiền bạc của cải là chướng ngại rất lớn khiến người ta khó vào được Nước Thiên Chúa, khó theo đuổi con đường Chúa muốn. Tiền bạc của cải tự nó không tốt không xấu. Tốt hay xấu là tùy ở người chiếm hữu và sử dụng. Thực ra, tiền bạc của cải cần thiết cho đời sống con người. Bởi vì con người có thân xác nên có những nhu cầu phải đáp ứng. Ngay cả những nhu cầu phần hồn cũng phải cậy nhờ đến vật chất để thỏa mãn. Phần khác, những gì Thiên Chúa dựng nên đều tốt lành.

Tuy nhiên, tiền bạc vật chất có sức lôi kéo mãnh liệt khiến cho đời sống dễ mất thăng bằng. Biết bao nhiêu hiểu lầm, chia rẽ và xung đột xảy ra trong gia đình hay trong các tập thể đều là do tiền bạc vật chất. Vì vậy lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận về tiền bạc vật chất.

Khi kiếm tiền để sinh sống, chúng ta được nhắc nhở là phải làm sao để kiếm tiền theo đường lối chính đáng. Thêm vào đó, chúng ta phải sử dụng đồng tiền một cách xứng hợp theo nhu cầu của mình. Khi chúng ta biết ý thức về việc tìm kiếm và sử dụng tiền bạc, chúng ta sẽ tạo cho mình một đời sống thăng bằng. Chúng ta sẽ có thời giờ để liên hệ với Chúa. Chúng ta cũng sẽ có thời giờ để liên hệ với gia đình và tha nhân. Chúng ta sẽ có lòng quảng đại để chia sẻ với tha nhân khi cần thiết.

Có một câu nói như sau: “Tiền bạc là phương tiện tốt, nhưng là ông chủ xấu.” Khi chúng ta làm chủ tiền bạc và sử dụng nó một cách hợp lý và hợp đạo đức, thì nó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho mình, cho gia đình và những người chung quanh. Ngược lại, khi chúng ta để cho tiền bạc làm chủ đời mình, thì chúng ta sẽ vướng mắc vào những rắc rối của cuộc đời. Khi đó, chúng ta sẽ gặp khó khăn trong quan hệ với Chúa và tha nhân, bởi vì từ bên trong ra bên ngoài, từ tâm hồn ra đến cuộc sống, chúng ta đều bị ám ảnh bởi tiền bạc. Trong trường hợp này, chúng ta không còn tinh thần nghèo khó, tức là chúng ta không có chỗ trong tâm hồn cho ơn Chúa, lời Chúa, tình Chúa và tình người. Do đó, chúng ta được nhắc nhở là phải cảnh giác về việc tìm kiếm tiền bạc và sử dụng tiền bạc. Chúng ta phải xây dựng tinh thần nghèo khó, tức là một thái độ không dính bén, không bị ràng buộc bởi tiền bạc, không làm nô lệ cho tiền bạc. Như thế, chúng ta mới có thể có tự do, dũng cảm và quảng đại để sống theo ý Chúa.

Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta có thái độ khôn ngoan trong việc tìm kiếm và sử dụng tiền bạc vật chất. Xin cho chúng ta biết xây dựng tinh thần nghèo khó, để chúng ta được tự do và sử dụng tiền bạc vật chất một cách xứng hợp theo ý Chúa. Xin cho những người sống đời linh mục và tu dòng cũng quyết tâm theo tinh thần nghèo khó để phục vụ Chúa một cách hữu hiệu, để danh Chúa được cả sáng và mọi người được ơn cứu độ.

(Trích bài suy niệm “Thái độ tiền của” của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm 11/10/2015).

LỘC THÁNH CỘNG ĐỒNG 2021

Phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao (Mt 5:12). *Your reward is great in heaven (Mt 5:12).*

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng Cho Năm 2021

THÁNG MƯỜI

Ý cầu nguyện: *Cầu cho các nhà truyền giáo: Xin cho những ai đã lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy hiểu rằng họ có trách nhiệm rao giảng Tin Mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thắm đẫm Tin Mừng.*

Lịch Phụng Vụ Trong Tuần

Thứ Hai: 11/10/2021.

Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng. Rm 1,1 -7; Lc 11,29-32. (hay lễ về thánh giáo hoàng: Ed 34,11-16; Ga 21,15-17).

Thứ Ba: 12/10/2021.

Rm 1,16-25; Lc 11,37-41.

Thứ Tư: 13/10/2021.

Thánh Bruno, linh mục. Rm 2,1-11; Lc 11,42-46.

Thứ Năm: 14/10/2021.

Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo. Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.

Thứ Sáu: 15/10/2021.

Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.

Thứ Bảy: 16/10/2021.

Thánh Hedvigis, nữ tu. Thánh Magarita alacoque, trinh nữ. Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12

NHÂN VIÊN CHO RƯỚC LỄ

Thứ Bảy 09/10/2021

Thánh Lễ 6g00 chiều

* Đức Ông, Ông Chánh, Chị Linh & Chị Thủy.

Chúa Nhật 10/10/2021

Thánh Lễ 9g00 sáng

* Nhóm 2: Đức Ông, Bà Diệp, Bà Dung & Bà Nga.

Thánh Lễ 11g30 trưa

* Nhóm 2: Đức Ông, Chị Lan, Ông Lợi & Bà Tươi.

Thứ Bảy 16/10/2021

Thánh Lễ 6g00 chiều

* Đức Ông, Ông Chánh, Chị Linh & Chị Thủy.

Chúa Nhật 17/10/2021

Thánh Lễ 9g00 sáng

* Nhóm 1: Đức Ông, Bà Cầm, Ông Chánh & Bà Dung.

Thánh Lễ 11g30 trưa

* Nhóm 1: Đức Ông, Bà Hương, Chị Kim & Chị Lan.

Phục Vụ Gian Hàng Rau

Nhóm IV: *Chúa Nhật 10/10/2021*

Nhóm I: *Chúa Nhật 17/10/2021*

NHÂN VIÊN KIỂM DANH

Thứ Bảy 09/10/2021

*Nhóm 1: *Chị Yến-Như, Chị Yến-Nhi và Ông Dũng*

Chúa Nhật 10/10/2021

Thánh Lễ 9g00 sáng:

*Nhóm 1: *Ông Linh, Bà Hồng và Chị Hà*

Thánh Lễ 11g30 trưa:

*Nhóm 1: *Ông Vân và Bà Thom*

Thánh Lễ 5g00 chiều:

*Nhóm 1: *Chị Phượng*

Thứ Bảy 16/10/2021

Thánh Lễ 6g00 tối:

*Nhóm 2: *Chị Thúy, Chị Dung và Bà Nga*

Chúa Nhật 17/10/2021

Thánh Lễ 9g00 sáng:

*Nhóm 2: *Bà Hiền, Bà Vân và Bà Lan*

Thánh Lễ 11g30 trưa:

*Nhóm 2: *Chị Kha và Chị Uyên*

Thánh Lễ 5g00 chiều:

*Nhóm 2: *Chị Thanh*

NHÂN VIÊN SÁT TRÙNG

Thánh Lễ 6g00 chiều Thứ Tư:

**Ông Bà Xoan Hương và Ông Bà Vân Tươi*

Thánh Lễ 6g00 chiều Thứ Sáu:

**Ông Bà Lợi Hương*

Thánh Lễ 6g00 tối Thứ Bảy:

**Ông Hùng, Bà Hà, Ông Trương và Bà Thúy.*

Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật

**Anh Hoàng Long và Anh Hoàng Phúc*

Thánh Lễ 11g30 trưa Chúa Nhật:

**Bà Hương (Lợi), Bà Tươi và Chị Lan*

Thánh Lễ 5g00 chiều Chúa Nhật:

**Ông Xoan, Bà Hương (Xoan), Bà Mai, Anh Tuấn và Bà Vân*

NHÂN VIÊN XẾP CHỖ NGỒI

Thứ Bảy 09/10/2021

**Nhóm 1: Ông Hùng, Bà Hà, Ông Trương và Bà Thúy*

Chúa Nhật 10/10/2021

Thánh Lễ 9g00 sáng:

**Nhóm 1: Ông Thân và Bà Lan*

Thánh Lễ 11g30 trưa:

**Nhóm 1: Ông Chinh và Bà Diệp*

Thánh Lễ 5g00 chiều:

**Nhóm 1: Ông Xoan*

Thứ Bảy 16/10/2021

Thánh Lễ 6g00 tối:

**Nhóm 2: Ông Quý và Bà Chuyên*

Chúa Nhật 17/10/2021

Thánh Lễ 9g00 sáng:

**Nhóm 2: Ông Tài và Bà Ánh*

Thánh Lễ 11g30 trưa:

**Nhóm 2: Chị Phương và Chị Trinh*

Thánh Lễ 5g00 chiều:

**Nhóm 1: Ông Xoan*

BỔ NHIỆM TRƯỞNG LỄ

Ông Đaminh Võ Thy Xoan hiện làm Trưởng Lễ của Thánh Lễ 5g00 Chúa Nhật. Nay ông xin từ nhiệm vì hoàn cảnh riêng.

Để thay thế vào chỗ khuyết vị, tôi bổ nhiệm Ông Giuse Đào Quang Khải làm Trưởng Lễ cho Thánh Lễ 5g00 chiều Chúa Nhật. Việc bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ Chúa Nhật 17/10/2021.

Về Thánh Lễ 6g00 chiều Thứ Tư hằng tuần, Ông Phêrô Nguyễn Quốc Tuấn hiện làm Trưởng Lễ. Ông Tuấn chấm dứt nhiệm vụ Trưởng Lễ Thứ Tư vào Chúa Nhật hôm nay 10/10/2021. Ông Tuấn vẫn làm Trưởng Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật và 6g00 chiều Thứ Sáu.

Tôi bổ nhiệm Ông Đaminh Võ Thy Xoan làm Trưởng Lễ 6g00 chiều Thứ Tư. Việc bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ Thứ Tư 13/10/2021.

Tôi chân thành cảm ơn Ông Xoan, Ông Tuấn và Ông Khải luôn dấn thân phục vụ Cộng Đồng theo trách nhiệm được trao phó.

Xin Chúa ban muôn ơn lành cho Ông Xoan, Ông Tuấn và Ông Khải cùng ba gia đình của các Ông.

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Quản Nhiệm ĐCĐGVNNU

BỔ MẠNG HỌ ĐẠO FATIMA

Kính thưa quý ông bà và anh chị em Họ Đạo Fatima. Chúa Nhật hôm nay ngày 10/10/2021, Họ Đạo mừng kính Đức Mẹ Maria với tước hiệu Mẹ Fatima, là bổn mạng của Họ Đạo.

Ban Chấp Hành Họ Đạo kính xin quý ông bà và anh chị em sốt sắng cùng với Đức Ông Quản Nhiệm hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính Đức Mẹ Fatima.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima xin Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác cho Đức Ông Quản Nhiệm, quý Sơ Phụ Tá Mục Vụ, Ban Mục Vụ, Hội Đồng Mục Vụ, quý ông bà và anh chị em, quý vị ân nhân và toàn thể Cộng Đồng. Họ Đạo cũng cầu xin Chúa chữa lành cho các người đau ốm và ban cho các linh hồn tín hữu đã qua đời được lên chốn nghỉ ngơi trên Quê Trời.

TM BCH Họ Đạo Fatima, Đaminh Phạm Văn Lợi - Trưởng Họ

BỔ NHIỆM CÁC PHỤ TÁ

Anh chị em thân mến,

Sau khi bàn thảo với Ban Mục Vụ tân cử, tôi chính thức bổ nhiệm các vị Phụ Tá sau đây:

* Phụ Tá Nội Vụ:

Ông Giuse Đào Quang Khải

* Phụ Tá Ngoại Vụ:

Anh Gioan Baotixita Nguyễn Julian

* Phụ Tá Thư Ký:

Bà Maria Bênadêta Đặng Thị Thu Vân

* Phụ Tá Thủ Quỹ:

Ông Phêrô Phạm Long Vân

Nhiệm kỳ của các vị Phụ Tá là 3 năm và sẽ mãn nhiệm cùng một lúc với Ban Mục Vụ 2021-2024. Việc bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ Chúa Nhật 17/10/2021 cho đến sau ngày đại hội thường niên vào cuối tháng 09/2024.

Tôi xin chân thành cảm ơn các vị Phụ Tá đã chấp nhận dấn thân phục vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc.

Qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thuyền Nhân và Thánh Cả Giuse, xin Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và gia đình.

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Quản Nhiệm CĐCGVNNU

Tân Ban Mục Vụ Tuyên Hứa

Tân Ban Mục Vụ 2021-2024 sẽ tuyên hứa nhậm chức trong Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật 17/10/2021, tại Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân.

Sau đây là danh sách tân Ban Mục Vụ 2021-2024, gồm các thành viên do Hội Đồng Mục Vụ bầu cử và các thành viên do Linh Mục Quản Nhiệm bổ nhiệm:

A. Thành viên do bầu cử

* Chủ Tịch:

Ông Anphôngsô Nguyễn Quang Bình

* Phó Chủ Tịch Nội Vụ:

Ông Augustinô Nguyễn Hải Thiết

* Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ:

Ông Phaolô Đinh Công Khiêm

* Tổng Thư Ký:

Bà Maria Nguyễn Thị Thanh Hồng

* Tổng Thủ Quỹ:

Ông Anton Lê Đình Doanh

B. Thành viên do bổ nhiệm

* Phụ Tá Nội Vụ:

Ông Giuse Đào Quang Khải

Phụ Tá Ngoại Vụ:

Anh Gioan Baotixita Nguyễn Julian

* Phụ Tá Thư Ký:

Bà Maria Bênađêta Đặng Thị Thu Vân

* Phụ Tá Thủ Quỹ:

Ông Phêrô Phạm Long Vân

Xin tất cả các thành viên tân Ban Mục Vụ 2021-2024 tham dự Thánh Lễ 9g00 sáng Chúa Nhật 17/10/2021 để tuyên hứa nhậm chức. Nghi Thức Tuyên Hứa sẽ được cử hành sau bài giảng.

Chân thành cảm ơn quý vị đã có lòng quảng đại dấn thân phục vụ. Xin Chúa ban ơn soi sáng và hướng dẫn để quý vị nhiệt thành phục vụ để làm sáng Danh Chúa và đem lại lợi ích cho Cộng Đồng.

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Quản Nhiệm ĐČCGVNNƯ

PHÂN ƯU

Họ Đạo Fatima vừa nhận được tin buồn là ông Anton Nguyễn Văn Tiến mới qua đời vì COVID-19 tại Mỹ Tho, Tiền Giang, Việt Nam, hưởng thọ 67 tuổi. Ông là em của ông Lê Huệ Nhi.

Họ Đạo chân thành gửi lời chia buồn đến ông bà Nhi-Oanh và tang quyến.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, xin Chúa ban cho linh hồn Anton được vào Nước Chúa.

Thành kính phân ưu.

TM BCH Họ Đạo Fatima, Đaminh Phạm Văn Lợi - Trưởng Họ

CHÚC MỪNG BỐN MẠNG HỌ ĐẠO FATIMA

Thứ Tư, ngày 13 tháng 10 năm 2021 là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima, nước Bồ Đào Nha vào năm 1917. Một trong bốn Họ Đạo trong Cộng Đồng của chúng ta nhận tước hiệu Đức Mẹ Fatima làm quan thầy, đó là Họ Đạo Fatima và mừng kính quan thầy vào Chúa Nhật hôm nay. Trong dịp mừng kính bốn mạng, tôi xin đại diện Cộng Đồng kính chúc tất cả các thành viên của Họ Đạo Fatima luôn biết tôn sùng Trái Tim Mẹ qua việc lần chuỗi mân côi, tham dự Thánh Lễ Bốn Mạng thật sốt sắng và luôn sống theo gương Mẹ. Xin toàn thể Cộng Đồng cùng hiệp ý cầu nguyện cho mọi người trong Họ Đạo. Ước gì lời nhắn nhủ của Mẹ hôm xưa: “*hãy*

siêng năng cầu nguyện và lần chuỗi mân côi” luôn là mục thước sống đạo của các thành viên thuộc Họ Đạo Fatima và của mọi người trong Cộng Đồng của chúng ta.

Nguyễn Quang Bình, Chủ Tịch HĐMV

Họp Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ

Ban Tuyên Úy và Ban Mục Vụ họp thường kỳ vào Chúa Nhật hôm nay 10/10/2021, từ 2g30 chiều đến 4g30 chiều, trên lầu Hội Trường Thánh Giuse. Xin các thành viên tham dự.

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, Quản Nhiệm CĐCGVNNU

Tòa Thánh đăng một bài dài về tiến trình tuyên thánh cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

Hôm 17 tháng 9, giữa những bộn bề sau chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Hung Gia Lợi và Slovakia, truyền thông Tòa Thánh đã cho đăng một bài dài về tiến trình tuyên thánh cho Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận với những lời thật đẹp.

Bài báo của ký giả Francesca Sabatinelli có nhan đề “Il Venerabile Van Thuan, uomo di Dio, esempio di cristianità”, nghĩa là “Bậc Đáng Kính Nguyễn Văn Thuận, người của Chúa, tấm gương của niềm tin Kitô”. Nguyên bản tiếng Ý có thể xem tại [đây](#). Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Hôm nay, vị Hồng Y Việt Nam được tưởng nhớ trong thánh lễ tại Đền Thờ Đức Bà Cả ở Trastevere, một ngày sau ngày kỷ niệm 19 năm ngày mất của ngài. Luisa Melo, người chịu trách nhiệm lo hồ sơ tuyên thánh cho ngài nói “Tôi bị đánh động bởi sự giản dị của ngài và cuộc sống thanh bần của ngài.”

Một con người phi thường và giản dị, với kinh nghiệm Kitô tuyệt vời, con người chân thật của Thiên Chúa, đầy bình an và vui vẻ, niềm nở, giàu trực giác nhân bản, có khả năng làm mọi người ngạc nhiên về sự đơn sơ của ngài. Luisa Melo, thuộc Bộ Dịch Vụ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện, người chịu trách nhiệm hồ sơ tuyên thánh cho Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, đã cho biết như trên khi đề cập đến vị Hồng Y, là người mà bà đã gắn bó kể từ khi ngài làm phó chủ tịch của Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình vào năm 1994, và sau đó là Chủ tịch Hội Đồng này cho đến ngày ngài qua đời năm 2002. Nói về Đức Hồng Y Thuận, Melo nhân mạnh đến “sức mạnh của kinh nghiệm Kitô, được củng cố trong lời cầu nguyện”. Cô cũng không quên nhắc đến những kỷ ức cá nhân vì những điều này rất quý giá, chẳng hạn như vào năm 1994, khi Đức Tổng Giám Mục Thuận bước vào văn phòng lần đầu tiên. “Chắc chắn không ai trong chúng tôi có thể tưởng tượng rằng một Tổng Giám Mục lại có thể đi đến nơi làm việc trên một chiếc xe gắn máy, do một linh mục Việt Nam khác lái!”

Đây là bước đầu tiên, vị Tổng Giám Mục Việt Nam đi vào trái tim của Melo và các đồng nghiệp của cô. Nét đặc trưng của ngài là sự giản dị mà cho đến tận ngày nay, nhiều đồng nghiệp của Melo vẫn sẵn sàng nói rằng họ có đặc ân được chia sẻ những kỷ niệm vui và đẹp với ngài. “Ngài rất khiêm tốn niềm nở đến nỗi ngài ngay lập tức đi vào trái tim của chúng tôi. Ngài dành một phần thời gian của mình cho mỗi người chúng tôi, ai muốn đến nói chuyện với ngài, cũng được ngài đón nhận,

ngài luôn muốn chia sẻ và đến được với mọi người, trong văn phòng cũng như bên ngoài”. Hôm nay, trong thánh lễ tại Đền Thờ Đức Bà Cả ở Trastevere, suy nghĩ của mọi người chính xác hướng đến sự giản dị của con người vĩ đại này, là vị đã được long trọng kêu cầu cho tất cả những người bị bệnh Covid, đặc biệt là ở Việt Nam và những người nghèo nhất.

Trên tất cả, một khía cạnh của Đức Hồng Y Thuận nổi bật trong ký ức của Melo là cách sống thanh bần, về mọi mặt trong cuộc sống. “Ngài đã từ bỏ nhiều khoản quyền góp mà người ta đã dành cho ngài để có thể gửi những số tiền ấy cho việc đào tạo các chủng sinh và linh mục. Tất cả những điều này đối với chúng tôi là những nguyên nhân khiến chúng tôi ngưỡng mộ và yêu mến một con người giản dị, khiêm tốn và phi thường như vậy”. Luisa Melo cũng nhắc đến tấm gương của vị Hồng Y can đảm này, “trong sự kết hợp sâu xa với Chúa Kitô và Đức Mẹ”, đã có thể trải qua bảy tháng của căn bệnh dẫn đến cái chết của mình trong thanh thảo, để biến đổi nỗi thống khổ tang tóc thành một lý do để vui mừng vì có thể hôm nay tấm gương can đảm ấy là một phần của nguyên nhân tuyên thánh. Đức Hồng Y Thuận là một người được phú cho trí tuệ phương Đông uyên thâm, với một cuộc đời đắm chìm trong những bi kịch của kiếp người, ngài đã phải chịu bạo lực vì đức tin Kitô, được truyền cho ngài bởi một gia đình có một số vị tử đạo: Giữa năm 1698 và 1885, một số vị tổ tiên của ngài đã bị bắt bớ vì đức tin của họ.

Trên hết, mẹ ngài là người đã dạy dỗ ngài có một niềm tin sâu sắc vào Thiên Chúa, cho đến khi ngài vào chủng viện ở tuổi 13, trở thành linh mục năm 1953, ở tuổi 25. Bị nhà cầm quyền cộng sản ở Sài Gòn bắt giữ năm 1975, ngài đã trải qua nhiều năm trong nhà tù an ninh ở Hà Nội, sau đó chuyển đến trại cải tạo và cuối cùng bị quản thúc tại gia, nơi ngài đã viết những gì được coi là minh chứng tinh thần của mình, cuốn “Đường Hy Vọng” cho những tín hữu Việt Nam trung thành trên đất nước của ngài và ở hải ngoại. Sau 13 năm tù, trong đó có 9 năm kiên giam bị cô lập hoàn toàn và không trải qua bất kỳ thủ tục xét xử nào, ngài được trả tự do với điều kiện phải cư trú tại Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội và không thể thi hành chức vụ mục vụ của mình. Sau năm 1991, ngài bắt đầu cuộc sống lưu vong, xa Việt Nam nhưng không xa Giáo hội của mình, nơi ngài tiếp tục gần gũi thông qua sự giúp đỡ trong các hoạt động xã hội và từ thiện, đặc biệt là đối với các bệnh viện phong trên quê hương, và thông qua việc sửa chữa và xây dựng các nhà thờ. Ngài luôn dành sự quan tâm lớn đến các linh mục, các cộng đoàn tu trì, việc đào tạo chủng sinh, giáo lý viên và giáo dân và luôn tiếp tục rao giảng về sự tha thứ và hòa giải.

Melo nhận định rằng Đức Hồng Y Thuận đã trải qua những khó khăn và khốn khổ của các tín hữu, nhiều người trong số họ đã chịu tử đạo vì trung thành với Thiên Chúa và cho đến cuối cùng “cuộc sống trần thế của ngài là sự tự hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa, vì vậy ngài đã để lại cho chúng ta một chứng từ về niềm vui, bởi vì cho đến phút cuối cùng, ngài vẫn là một người vui vẻ”. Hơn nữa, cuộc đời của ngài vẫn còn nhiều điều để nói với các Kitô hữu ngày nay, những người đang sống trong tình trạng là nhóm tôn giáo bị bách hại nhất trên thế giới vì đức tin của họ. “Ngài để lại cho chúng ta tấm gương về cuộc sống chìm đắm trong đức tin vào Chúa Kitô Phục Sinh và tình yêu dành cho Đức Mẹ. Và rồi ngài truyền cho chúng ta một mẫu gương đáng ngưỡng mộ về tự do, về việc làm chứng cho Chúa Kitô chịu đóng đinh và Phục

sinh, và hy vọng, trong đó chúng ta phải kiên trì để là một con người của hy vọng, ngay cả khi đối mặt với rất nhiều bạo lực và bất bớ, nhờ hoàn toàn tin tưởng vào thánh ý của Thiên Chúa”.

Điều duy nhất còn thiếu là một phép lạ để có thể tuyên chân phước cho vị Hồng Y Việt Nam, được Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố là Bậc Đáng Kính vào ngày 4 tháng 5 năm 2017. Melo cho biết “đó là điều tất cả chúng ta đang chờ đợi”. Và trong khi chờ đợi như thế, điều quan trọng là “đem ra thực hành những lời dạy về niềm hy vọng của ngài vào lúc này”. Bộ Dịch Vụ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện cam kết mạnh mẽ truyền bá cuộc đời của Đức Hồng Y Thuận, linh đạo và các đức tính của ngài, những điều đã được chính Đức Thánh Cha công nhận và đã khiến ngài trở nên Bậc Đáng Kính. Chúng tôi đang tiếp xúc với những người từ năm châu, những người đang cầu nguyện rằng Chúa, qua sự chuyển cầu của chính Đức Hồng Y, sẽ ban cho chúng ta một phép lạ dẫn đến việc tuyên chân phước cho ngài.”

Luisa Melo kết luận: “Mong muốn này chúng tôi giao phó cho Chúa và chúng tôi biết ơn tất cả những người đã cầu nguyện với chúng tôi”.

Bản dịch Việt Ngữ của J.B. Đặng Minh An, 18/Sep/2021, từ nguyên bản Ý Ngữ “[Il Venerabile Van Thuan, uomo di Dio, esempio di cristianità](https://www.vietcatholic.net/News/Html/271118.htm)”

BÀI GIẢNG THÁNH LỄ KỶ NIỆM CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG ĐỨC MẸ THUYỀN NHÂN

Anh chị em thân mến,

Ngày 29/09/2019 là một ngày lịch sử của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc của chúng ta. Đó là ngày chúng ta cử hành Thánh Lễ cung hiến Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân.

Buổi lễ có nhiều phần đầy ý nghĩa. Một trong những ý nghĩa đó là việc cung nghinh thánh tích của một số vị thánh tử đạo Việt Nam. Thánh tích được đặt ở trong lòng bàn thờ. Điều đó cho chúng ta thấy rằng các thánh tử đạo Việt Nam đã trung thành với Chúa Kitô và chấp nhận đổ máu ra để minh chứng đức tin của mình. Cái chết anh hùng của các ngài đã gắn liền với cái chết cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Nay thánh tích của các ngài được liên kết với bàn thờ. Đây là biểu tượng cho sự liên kết với Chúa Kitô và lòng quyết tâm bước theo con đường hiến tế của Ngài. Bởi lẽ bàn thờ tượng trưng cho Chúa Kitô; và cuộc hiến tế của Ngài trên thập giá được hiện tại hóa trên bàn thờ mỗi khi Thánh Lễ được cử hành.

Khi một thánh đường được cung hiến, thì thánh đường đó luôn được đặt một thánh hiệu, một danh xưng theo tên của các thánh hay tước hiệu của các ngài, hay chính tên Chúa Kitô cùng với tước hiệu của Ngài, chẳng hạn như nhà thờ Chúa Kitô Vua (Christ the King Church)... Riêng thánh đường của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Nam Úc của chúng ta được đặt tên là Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân. Tước hiệu này thật xứng hợp vì diễn tả được hoàn cảnh của chúng ta. Đức Mẹ là đáng mà nhiều người trong chúng ta đã kêu cầu khi vượt biển tìm tự do kể từ hơn 40 năm về trước. Chúng ta đến bến bờ tự do và lập cư ở tại nơi đây. Chúng ta nhớ đến Mẹ và tạ ơn Mẹ đã cầu bầu cùng Chúa ban ơn cho chúng ta được đến nơi chốn bình

an và tự do để tổ chức lại đời sống của mình. Đây là nơi chốn trời mới đất mới cho chúng ta.

Có những người trong chúng ta không đến đây bằng cách vượt biển, nhưng những anh chị em đó cũng được gọi là thuyền nhân; rồi có những người sinh ra và lớn lên ở đây, thì họ cũng được gọi là thuyền nhân. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều là thuyền nhân trong đức tin. Chúng ta đang vượt biển cuộc đời trên con thuyền Giáo Hội. Phong ba bão táp của các trào lưu xã hội, các biến cố chiến tranh, ôn dịch, thiên tai thường xảy ra khiến chúng ta và nhiều người lâm cảnh gian nan. Chúng ta hướng lòng lên Đức Mẹ Thuyền Nhân và xin Mẹ nâng đỡ chở che chúng ta.

Chúng ta xin Mẹ cầu bầu giúp chúng ta luôn có lòng can đảm và trung thành như các thánh tử đạo Việt Nam để luôn xứng đáng là con cái Chúa, là môn đệ của Chúa Kitô.

Tuy thánh đường là một nơi chốn quan trọng, nhưng tâm hồn chúng ta quan trọng hơn. Việc xây dựng một thánh đường để thờ phượng Chúa chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi chúng ta xây dựng thánh đường tâm hồn của mình. Đó là đền thờ, là đất thánh, là nơi Chúa hiện diện thân thiết với chúng ta hơn bao giờ hết. Đó là nơi mà Chúa thực sự ở cùng chúng ta.

Trong Tin Mừng hôm nay (Ga 4:19-24), Chúa Giêsu nói cho người phụ nữ Samari biết rằng đã đến lúc thờ phượng Chúa không phải trên Ghêridim hay tại Giêrusalem, nhưng trong Thần Khí và Sự Thật. Việc phụng thờ Thiên Chúa phải được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần theo đường lối chân thật. Điều này có nghĩa là phải mở rộng tâm hồn của mình để đón Chúa Thánh Thần đến ngự trị và dẫn dắt chúng ta sống theo chân lý của Chúa. Khi đó, chúng ta mới thực sự thờ phượng Chúa. Khi đó, việc cử hành Thánh Lễ và kinh nguyện trong thánh đường, trong nhà nguyện hay một nơi hành hương mới có ý nghĩa thực sự.

Chúa là Đấng toàn năng, nên Ngài không bị ràng buộc ở một nơi chốn. Ngài hiện diện ở mọi nơi. Bất cứ ai thành tâm thờ phượng và kêu cầu thì Ngài nhận lời. Tuy nhiên, xét theo cách thế loài người, chúng ta luôn cần có một nơi chốn dành riêng để được nhắc nhở về sự hiện diện của Chúa, để gặp gỡ Chúa và để bày tỏ những cử chỉ tôn thờ một cách đặc biệt dành cho Chúa. Vì vậy, chúng ta luôn cần một thánh đường để thờ phượng Chúa. Thánh đường cũng là nơi Chúa tụ họp con cái Ngài thành một gia đình để sống trong tình yêu với Chúa và với nhau. Vì thế thánh đường luôn nói lên sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và chúng ta, đồng thời cũng diễn tả sự hiệp thông giữa chúng ta với nhau. Điều đó nổi bật thêm lên khi chúng ta rước lễ để hiệp thông với Chúa và với nhau.

Khi kỷ niệm Cung Hiến Thánh Đường Đức Mẹ Thuyền Nhân, chúng ta dâng lên Chúa và Đức Mẹ Thuyền Nhân, Thánh Cả Giuse, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh tâm tình tạ ơn trong một chặng đường dài 42 năm qua. Xin Đức Mẹ Thuyền Nhân cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn lành cho chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành với Ngài cho đến cùng.

Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, 29/09/2021

CÁC KITÔ HỮU TIÊN KHỞI ĐÃ BẢO VỆ MÌNH THÁNH CHÚA NHƯ THẾ NÀO?

WGPON (19.7.2021) - Các Giáo Phụ đầu tiên của Giáo Hội đã hướng dẫn cho các linh mục và giáo dân không được phép để, dù chỉ một mảnh vụn của Mình Thánh Chúa rơi xuống đất.

Vào những thế kỷ đầu, các Giám Mục và Linh Mục siêng năng trông coi Mình Thánh Chúa cách đặc biệt.

Các Giáo Phụ thời đầu nhấn mạnh rằng: không được để dù chỉ một mảnh vụn nào rơi xuống đất.

Thánh Hippolytus Giám Mục, thế kỷ II, viết trong Truyền Thống Tông Đồ như sau: “Mỗi tín hữu hãy lo rước Thánh Thể trước khi ăn uống. Mọi người hãy để ý, không để người nào chưa tin Chúa được ném Thánh Thể, cũng đừng để chuột hay bất cứ động vật nào khác làm vậy, và đừng làm rơi hay để mất, vì Mình Thánh Chúa Kitô phải được các tín hữu rước lấy và không được khinh thường. Chén, khi anh chị em dâng lời tạ ơn nhân danh Chúa, anh chị em đã chấp nhận đó như hình ảnh của Máu Chúa Kitô. Vì vậy, không được phép làm Máu Chúa đổ ra ngoài, để không một quỷ thần xa lạ nào có thể lợi dụng, như thể khinh thường Máu Thánh; anh chị em sẽ mắc tội với Máu như thể đã coi thường cái giá mà mình phải trả”.

Thánh Cyrillô thành Giêrusalem, thế kỷ thứ tư, tái xác nhận các giáo huấn về sự phạm giáo lý của ngài, khi so sánh việc chăm sóc Thánh Thể với việc coi sóc bụi vàng: “Anh em hãy cẩn thận thánh hóa đôi mắt của mình khi chạm vào Mình Thánh rồi sau đó chia sẻ, bằng cách chú ý đừng để rơi mất bất kỳ phần nào của Mình Thánh Chúa. Việc mất mát đó sẽ giống như là hủy hoại cơ thể của chính anh em. Vì nếu anh em được ban cho bụi vàng thì tại sao không cẩn thận giữ nó lại, không để một hạt nào lọt qua kẽ tay, để anh em không trở thành kẻ quá nghèo? Vì vậy, với sự chăm sóc cẩn thận, anh em nên tránh đừng để rơi mất dù chỉ một mảnh vụn của thứ giá trị hơn vàng và đá quý.”

Thậm chí có những bằng chứng cho thấy rằng: người ta đã dùng một tấm vải đặc biệt để thu lượm những mảnh vụn Thánh Thể có thể rơi xuống khi vị Linh Mục trao Mình Thánh Chúa.

Truyền thống này được duy trì trong Giáo hội Chính thống, dùng một tấm vải màu đỏ được gọi là maktron, đặt dưới miệng của giáo dân để hứng những mảnh vụn Thánh Thể.

Các truyền thống tương tự được áp dụng trong nghi lễ Rôma, như trong trường hợp dùng đĩa hứng khi rước lễ, được phát minh vào thế kỷ 19.

Những thực hành của các tín hữu sơ khai này nhấn mạnh rằng: bánh được rước khi hiệp lễ không phải là bánh thông thường mà đó là Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô.

Tác giả: Philip Kosloski
Chuyển ngữ: G. Võ Tá Hoàng
Nguồn: aleteia.org (10.7.2021)

Nguồn: gpquinhon.org

<https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/cac-kito-huu-tien-khoi-da-bao-ve-minh-thanh-chua-nhu-the-nao--42281>